

Er is niets wat hier nog blijft: een familievertelling.

Door Jan van Tienen

prometheus 2015

LEBOEK KOPEN = € 7,97

Dit boek in gedrukte vorm bestellen ▼



G+1 0  
★★★★★  
0 Recensies  
Recensie schrijven

Er is niets wat hier nog blijft: een familievertelling

Door Jan van Tienen

remco de winter

Go

Over dit boek

- Mijn bibliotheek
- Mijn geschiedenis

Boeken op Google Play

pikzwarte watermassa. De daad van jezelf dood maken, wat is dat? Ik lees een end weg in boeken over zelfmoord, en bel ten slotte met een psychiater die van dit soort dingen weet. Hij heet Remco de Winter, hij is me aangeraden door een andere grote naam op het gebied van suïcideonderzoek, die zelf geen tijd had. Hij zit in de auto. De Winter legt uit dat hij tien jaar lang in de 'acute hoek' heeft gezeten, bij de klinische opname van patiënten. Vanuit die expertise heeft hij

Auteursrechtelijk beschermd materiaal

vervolgens een promotieonderzoek gedaan op het gebied van suïcidaliteit. In Den Haag heeft hij bij de GGZ suïcides in kaart gebracht.

Ik zeg: 'Laat me u wat voorleggen. Drie van mijn ooms en tantes hebben zelfmoord gepleegd. Ze kwamen uit een groot katholiek gezin. Het was tussen 1985 en 1987.'